

Wat je allemaal doet voor een vriend...



Maar je kunt toch wel naar het feest komen?

Stel je voor! Ik kan zo niet eens in het Superman kostuum!

Teken de andere helft van deze clown



Ha, ha! Superman met zijn arm in het gips!



Wil je dan niet dat je moeder je helpt aankleden?

Op het feest helpen wij jou.

Eh...maar...ja, oké!

Zet 'm op! Tot morgen!!

Oké



Ideetje, ideetje!

Pss, pss.....
Aan iedereen door vertellen.



Pss, pss... ja, ja, zeg het aan Sara.

Pss, pss... ja, ja, zeg het aan Liang.

Pss, pss... ja, zeg het aan de anderen.

Welke schaduw is hetzelfde als dit meisje?



DE DAG VAN HET FEEST

Dag Flip. Veel plezier! Ik kom je straks weer halen.

Ja. Dag mama!

Dag Flip! Kom binnen!

Maar...

Maar... Oscar!

Hallo Flip! Welkom op het feest!

Hallo Flip!

Maar...wat...

