

De Dobbelsteen van de Vrede

refrein:

Ik ken een wonderlijke dobbelsteen
die werkt echt bij iedereen
Rollen met dat ding; 1, 2, 3
Het is al begonnen en weet je wat ik zie. ...
kinderen die spelen een vrolijke boel
Vrede met elkaar, dat is ons doel.

- 1)
Ik wil iedereen vergeven
Dat is waarvoor ik wil leven
Doet er iemand heel gemeen?
Word niet boos en vergeef meteen.



- 2)
Altijd kun je liefde delen
met z'n tweeën of met velen
als je houdt van iedereen
sta je sterker dan alleen.

Ik ken een wonderlijke dobbelsteen
die werkt echt bij iedereen
Rollen met dat ding; 1, 2, 3
Het is al begonnen en weet je wat ik zie. ...
kinderen die spelen een vrolijke boel
Vrede met elkaar, vrede in de buurt, dat is ons doel.

- 3)
Iemand sjouwt met zware tassen,
Of staat in zijn eentje af te wassen*
Als je kunt help dan maar gauw,
de volgende keer helpt iemand jou.





- 4)
Als iemand zijn verhaal wil delen
nét als je wou buiten spelen
geef je aandacht helemaal
Dat wordt vast een mooi verhaal.

Ik ken een wonderlijke dobbelsteen
die werkt echt bij iedereen
Rollen met dat ding; 1, 2, 3
Het is al begonnen en weet je wat ik zie. ...
kinderen die spelen een vrolijke boel
Vrede met elkaar, vrede in de buurt, vrede in ons land,
dat is ons doel.



- 5)
Doet er iemand soms venijnig
Kijkt ie boos of sjagerijnig
Geef hem dan een blije groet
Tot ie zo maar lachen moet.



- 6)
Vrede hoe kan dat beginnen?
Zoveel mensen om te beminnen!
Kijk eens wie er naast je staat
dat is de eerste waar het om gaat.

Ik ken een wonderlijke dobbelsteen
die werkt echt bij iedereen
Rollen met dat ding; 1, 2, 3
Het is al begonnen en weet je wat ik zie. ...
kinderen die spelen een vrolijke boel
Vrede met elkaar, vrede in de buurt, vrede in ons land,
vre - de - o - ver - al - dat is ons doel.

* "of" heel snel zingen, klemtoon op "staat", "in zijn eentje" krijgt een huppeltje
Geschreven door Carlo Roosen naar idee van Nellie en Martin Oorthuizen
© Nieuwe Stad